

BILLY BANKBILJET EN DE PIJNLIJKE PRIJSSTIJGING







EEN BEETJE INFLATIE IS NIET ERG, MAAR ALS HET TE VEEL WORDT KAN HET VRESELIJK FOUT GAAN.

O JA?



KOM MAAR EENS MEE, HIER IN DE BUURT WOONT IEMAND DIE ER MEER OVER KAN VERTELLEN.



KJK, DIT IS MIJN OVERGROOTVADER. EEN BRIEFJE VAN 25 GULDEN.



HJ HEEFT EEN PERIODE MET HOGE INFLATIE MEEGEMAAKT.

JAZEKER! IK WEET HET NOG ALS DE DAG VAN GISTEREN!



EERST STEGEN DE LONEN, VERVOLGENS DE PRIJZEN. DAARDOOR GINGEN DE LONEN VERDER OMHOOG, VERVOLGENS DE PRIJZEN, ENZOVOORTS.



GELD WERD STEEDS MINDER WAARD. HET VERTROUWEN IN HET GELD SMOLT ALS EEN IJSJE IN DE ZON.



DE HELE ECONOMIE STORTTE IN.

WAT WAS U TOEN NOG WAARD? EEN WATERIJSJE?



WAS DAT MAAR WAAR! JE KON MET MIJ NOG NET EEN IJSTOKJE KOPEN.

NEE TOCH?



WAT KUNNEN WE DAARAAN DOEN?



Dit stripverhaal is een uitgave van de Nederlandsche Bank. Kijk voor meer informatie op www.dnb.nl